

*Onderstaande tekst is een bewerking van de speech die Kajsa Ollongren afgelopen zaterdag gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Amsterdam.*

De hele wereld was vorige week getuige van een inauguratie in Washington DC, die slechts weinigen voor mogelijk hielden. De kandidaat Donald Trump namen velen wel letterlijk maar niet serieus, en dat was een vergissing. En nu is er president Trump, die gelijk is begonnen met het uitvoeren van zijn conservatieve programma.

Ondertussen mogen wij Amsterdammers vrezen voor een ander nachtmerriescenario: Geert Wilders straks aan het stuur in Den Haag. Vorig jaar sept was ik in NYC. Ik sprak mijn New Yorkse college Glenn. Vrouw, zeer progressief, modern. Zij zei: 'Wat er ook gebeurt in Washington, in New York doen we het op onze manier'. Laat mij in die geest iets zeggen over Amsterdam.

Geert Wilders heeft een verkiezingsprogramma. Althans zo noemt hij het A4tje met radicale maatregelen die hij wil invoeren. 'Nederland weer van ons', staat boven het A4tje. Maar onder Geert Wilders is er geen 'ons'. Onder Wilders is er slechts 'wij' tegen 'zij'. Precies waar volgens mij de meeste Nederlanders van denken: dat hoort helemaal niet bij Nederland. Het hoort ook zeker niet bij Amsterdam.

Wat ook niet bij Nederland en Amsterdam past: hoe Wilders buitenlanders, migranten en specifiek moslims aanvalt: Wilders wil 'alle moskeeën dicht', 'nul asielzoekers erbij', 'geen immigranten meer uit islamitische landen', en 'geen hoofddoekjes in publieke functies'.

Dan kijk ik naar Amsterdam. Hier werk ik met goedgebekte jonge vrouwen mét hoofddoek. Ik spreek hen niet aan op hun kleding, maar op hun professionaliteit en kunde. En ik kan u vertellen, Geert Wilders kan nog op dat vlak niet in de schaduw staan van deze mensen.

In Amsterdam staan we voor een humane opvang van vluchtelingen. Zoals we dat hebben gedaan tijdens de Syrische vluchtelingencrisis. We leren vluchtelingen de Nederlandse taal, en matchen ze aan een opleiding of werkgever die werknemers zoekt. Integratie begint immers bij zo snel mogelijk Nederlands spreken en bij deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via werk en ondernemerschap.

En Wilders heeft – naast mensen met een andere mening dan hij – nog een verschrikkelijke vijand van Nederland ontdekt: de kunsten. Daar mag geen cent meer naar toe. Mijn Amsterdamse hart gaat sneller kloppen als ik denk aan wat Amsterdam heeft voortgebracht en nog steeds voortbrengt in de kunsten. Wij hebben het Koninklijk Concertgebouworkest, misschien wel het beste orkest van de wereld, en de Nationale Opera, in 2016 verkozen tot beste operagezelschap ter wereld. We hebben geweldige musea waar mensen uit de hele wereld voor naar Nederland komen. We hebben het Amsterdam Dance Event. En we hebben goed kunstonderwijs en cultuureducatie op alle scholen. En dat moet allemaal weg van Wilders.

Wilders zegt dat dat allemaal moet, omdat mensen zich zorgen maken. Over extremisme en terrorisme. Over hun baan, over het vinden van een geschikte woning, over het onderhoud van hun gezin. En die mensen snap ik. Iedereen is natuurlijk bang voor extremisme en terrorisme. En ja, dat globalisering niet voor iedereen evenveel voordelen heeft, dat is duidelijk. Maar Geert Wilders heeft voor deze mensen geen oplossingen. Het tegengaan van extremisme en het voorkomen van aanslagen is een kwestie van hard werken, niet van hard schreeuwen, niet van hard scanderen. We komen er niet door alle mensen van een bepaald geloof tweederangs burger te maken. Extremisme en terrorisme

bestrijden doe je met de AIVD, de politie, de rechterlijke macht, het onderwijs, jongeren in de buurten. Dat doe je door samen te werken.

Wilders gaat in tegen alles wat Nederland Nederland maakt, en Amsterdam Amsterdam. Weg open samenleving, weg vrijheden, weg tolerantie, weg kunst & cultuur, weg EU, weg humaniteit en beschaving. Wat mij betreft geldt dan ook: de komst van Wilders als premier of minister mag dan nog nooit zo dichtbij zijn geweest, dat geldt dan ook voor de oprichting van de Republiek Amsterdam.

Dus, Amsterdammers, laten we het volgende afspreken. Al haalt Wilders 76 zetels, al gaat hij op zijn kop staan: wij gaan Amsterdammers met een moslimachtergrond niet buitensluiten. We gaan niet stoppen met de humane opvang van vluchtelingen. We gaan niet kapot maken wat onze kunstenaars en artiesten hebben opgebouwd. Wij gaan geen gebedshuizen sluiten, van mensen die net als ieder ander 's ochtends naar hun werk gaan en 's avonds hun kinderen helpen met hun huiswerk. En nee, we gaan hier geen mensen ontslaan omdat hun mening ons niet bevalt. Want wij zijn Amsterdam! En daar werken we aan een gedeelde toekomst, aan *onze* toekomst.